

**תדומת
הכליה**

שהעניקה

חיים

חדשים



A man with a beard and glasses, wearing a white kippah and a blue and white striped tallit, is reading a dark blue prayer book. He is sitting at a table with a blue and white striped tablecloth. In the background, there are orange geometric shapes on a light blue wall. The prayer book has Hebrew text on the cover: "חז"ת" and "חז"ת".

שלוש פעמים בשבוע נקשרים
חולי דיאליזה למכתות
שמחליפות את פעולת הכליות
שכשלו • הרב ינון לע, שליח
חב"ד במרכז הרפואי ובקה זיו
בצפת, נחשף למציאות הקשה
הזו מדי יום והחליט לעשות
• יותר מעבר לתמיכה רחנית
לפני חודשיים וחצי תרם הרב
לנג כליה ליהודי בן ארבעים
שכמעט שנה היה מרותק
לטיפול דיאליזה • "לא
כל אחד יכול לתרום
כליה, אבל כל אחד
יכול לתרום משהו,"
מסביר הרב לנג
• סיפור מרגש
של מחנת חיים
שנולדה דוקא
מתוך מסע אישי
של התמודדות
ושליחות

שמואל לוי

עולם הרפאה הקודר של מחלקת הדיאליזה, בין המכשירים המסתירים את התפקוד הכליות, חיים שלמים בצל מחלה. שלוש פעמים

בשבוע, במשך ארבע-חמש שעות בכל פעם, מקשרים החולים למכונות שמחליפות את התפקוד הבטיטי שנופם אינו מסוגל לבצע עוד. חיים שלמים הופכים למטע מתיש בין טיפולי דיאליזה, תרופות, הגבלות תזונתיות תמורת חומר אפשרות טכנית ומודלית לחבנן את העתיד.

כעבוד הרב יען לנג, שליח הרבי מטל בית חב"ד במרכז הרפואי רסקה זי בצפת, המפגש עם מציאות זו לא היה יכול להישאר רק בגדר הכרת המצב. "לראות אנשים רחוקים למכונות, זים אחרי זים, שבוע אחרי שבוע, זה דבר שנדום לך לעצור ולחשוב". משתף הרב לנג, "זה לא רק החולי הפיזי, אלא האופן שבו כל החיים מצרים, משפחה, עבודה, שמחות - הכל מסתובב סביב לוח הזמנים של הדיאליזה".

לפני כשלושה חודשים, הרב לנג לא הסתפק עוד בתמיכה רוחנית וסברתית. הוא נכנס לחדר הניתוח בבית החולים כיליסון כשהוא מקבל על עצמו אחריות כבדה - לתרום כליה לאדם שמעולם לא פגש. תרומה אלטרואיסטית, ללא כל תמורה. שהעניקה חיים חדשים ליהודי בן ארבעים, שבאץ לעזוב את שידות המילואים שלו כדי לעבוד טיפולי דיאליזה.

לרוב האנשים, המושג "דיאליזה" הוא מילה רחוקה ומעורפלת, אך עבור אלפי חולי כליות בישראל, זהו מציאות ימיומית של סבל וחוסר דאגות. הדיאליזה היא טיפול שמחליף את פעולת הסיפון של הכליות כאשר הן מפסיקות לתפקד. במקום שהכליות יסננו את הרעלים והחזלים העודפים מהדם, עושה זאת מכונה.

כל טיפול אורך בין ארבע לחמש שעות, ומתבצע שלוש פעמים בשבוע. החולים מגיעים לנרכי הדיאליזה, מתחברים למכונה באמצעות צנתר או פיטטולה (חיבור מיוחד בין עורק לווריד), ושוכבים כמעט ללא תנועה במשך כל הטיפול, אך הטבל איש מסתיים עם סיום הטיפול, רבים מהמטופלים חוזים

תופעות לואי קשות כמו עייפות קיצונית, בחילות, כאבי ראש וסחרחורת.

מעבר לסבל הפיזי, ישנן הגבלות תזונתיות המורדות: הגבלת נוזלים, הימנעות ממאכלים עשירים באשלגן ורחון, הקפדה על כמות הלבון מדויקת - כל אלה הופכים את החיים למסכת של חישובים ודחורים. כל יציאה מהבית, כל אירוע משפחתי, כל חגיגה - הכל חייב להיות מתוכנן סביב מועדי הטיפול.

"אין לך חיים", מסבד הרב לנג את מה שראה כמו עניין במחלקת הדיאליזה בצפת, "אנשים שפעם היו פעילים, עצמאיים, מפרנסים

כיצד הפך רצון אישי לעזוז לאדם אחד לתרומה אלטרואיסטית שהעניקה חיים חדשים ליהודי אחר?

משפחות - פתאום כל החיים שלהם מסתובבים סביב הטיפול הבא. רק מי שראה את זה מקרוב יכול להבין את עומק הסבל".

ההחלטה לתרום כליה אינה פשוטה, ובודאי אינה מתקבלת בקלות ראש. עבור הרב לנג, המטע החל בפגישה עם מטופל דיאליזה מבית החולים זי, שהיה זקוק לתרומת כליה, "רציתי לתרום לו שידת", מספר הרב לנג, "אבל לא הייתה התאמה ביולוגית בינינו".

במקום לוותר על הרעיון, פנה הרב לנג לעמותת "מתנת חיים" - ארגון המתמחה בתיאום תרומות כליה אלטרואיסטיות בישראל. "אמרתם להם שאני מוכן לתרום לכל אדם, העיקר שיהיה יהודי. לא משנה לי מי, העיקר שהתור יתקצר ושמישהו יזכה לחיים חדשים".

מרגע קבלת ההחלטה ועד לניתוח עצמו, עבר הרב לנג תהליך מקיף של בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות שנמשך כחצי שנה. בדיקות דם, שתן, תפקוד כליות, לב, ריאות, בדיקות



לא פשוטה. במשך לפחות שבועיים-שלושה הייתי כמעט מרותק למיטה, בלי יכולת לצאת מהבית אפילו לבית הכנסת".

לאחר שלושה ימי אשפוז, ממשיכה תקופת החלמה של בין חודש לחודשיים. במהלך התקופה הזו, אסור לתורם להרים משאות כבדים - אפילו לא ילדים קטנים או שקיזת קניזת. "זו התגייסות משפחתית. בלי תמיכה של המשפחה זה היה הרבה יותר קשה".

ובכל זאת, המגבלות לטווח הארוך פחות משמעותיות ממה שרבים חושבים. "המגבלה העיקרית היא לשתות הרבה," מסביר הרב לנג. "בשנה הראשונה יש הגבלות מטרימות, אבל לאחר מכן החיים חוזרים כמעט לגמרי לקדמותם." כיום, שלשה חודשים לאחר הניתוח, הרב לנג כבר חוזר באופן מלא לפעילות השליחותית שלו בבית הרפואה דו.

את כל התהליך המורכב הזה לא עבר

הרמיה שנות, ועודדת רפואיות ואתיות - כל אלה נועדו להבטיח שהתורם אכן כשיר לתרומה ושאינו עושה זאת מתוך לחץ או תמורת תשלום,

זהו תהליך ארוך ומקיף על מנת לוודא שהתורם לא ייזוק מהתהליך, ושהוא באמת מבין את המשמעות של מה שהוא עושה.

רבים מהמועמדים לתרומה נפטלים בדרך, בשל בעיות רפואיות או חששות של הוועדה האתית. אך הרב לנג עבר את כל המשוכות, ולפני כחודשיים וחצי הגיע הרגע המכריע - הניתוח בבילינסק.

לתורמים אלטרהאיסטים, שאינם מכירים את הנחרם, מאפשרים מפגש מרגש מטפרי שעות לפני הניתוח. "זה היה רגע עוצמתי," משחזר הרב לנג. "לכנש את האדם שעומד לקבל חלק ממני, שחייו עומדים להשתנות בזכות הכליה שאני תורם".

המקבל, יהודי כבן ארבעים, היה כבר קרוב לשנה בטיפולי דיאליזה. הוא נאלץ לקטוע את שירות המילואים שלו בשל הצורך בטיפולים הקבועים. "הוא פשוט קיבל את החיים במתנה. לפני מטפרי שבועות השתתפנו בטענות הודיה שהוא ערך, והוא כבר חוזר לעבודה, לכוסר, פשוט חוזר לחיים".

למרות הנימה החיובית והאופטימית, חשוב להבהיר: תרומת כליה היא ניתוח משמעותי עם תקופת החלמה לא פשוטה. "לא הייתי רוצה להטעות אף אחד," מרגיש הרב לנג. "ההחלמה



לעזור לתורם להרגיש בטוח."

סיפור תרומת הכליה של הרב לנג הוא למעשה חלק ממסע ארוך יותר - מסע של שליחות ועזרה לזולת שהחל דווקא ממצוקה אישית. לפני שנים אחדות, נולדה למשפחה לנג ילדה עם צרכים מיוחדים. בעקבות הלידה, הם שהו תקופה ארוכה בבתי רפואה, כמעט שנה של אשפוחים.

"בלי שחתכונו ובלו שרצינו, נכנסנו מאוד חזק לעולם הרפואי. לא מתוך בחירה, אלא מתוך כורח. אבל בתוך הקושי הזה, צמחה שליחות".

המפגש הכפיר עם עולם הרפואה הוביל את בני הנוג להחלטה להקים בית חב"ד במרכז הרפואי רבקה זיו בצפת. "הבנו, אם כבר נגזר עלינו להכיר את העולם הזה, בואו נצל את זה לטובה", מסביר הרב לנג.

כיום, בית חב"ד במרכז הרפואי זיו מהווה מעטפת תמיכה רחבה לכל מי שנוקק לאשפוח. הם מפעילים עמדת תפילין בקומת הכניסה, עגלת קפה ועוגיות שמסחובת במחלקות, חדרי אירוח למשפחות מאושפחים, וסעודות שבת חגיגיות למלורים ולמטופלים.

"ראינו איך שבת בבית רפואה יכולה להיות חוויה מדכאת", אומר הרב לנג. "אז החלטנו להפוך את זה לחוויה חיובית, עם תפילות, סעודות משותפות, ואחירה משפחתית".

הרב לנג מדגיש שמטרתו בשיתוף הטיפול היא להעלות מודעות. "אני רוצה שאנשים יבינו שתרומת כליה היא אפשרית, ושהיא משנה חיים באופן דרמטי".

הוא מודע לכך שלא כל אחד יכול או צריך לתרום כליה. "אבל כל אחד יכול לתרום משהו", הוא מדגיש. "אם זו עזרה למשפחה של תורם בתקופת ההחלמה, אם זה ביקור חולים, ואם זה פשוט להפיץ את המודעות לנושא".

בעולם שבו לעיתים נדמה שהאינדיבידואליזם גובר על הערכות ההדדיות, סיפורו של הרב לנג הוא תזכורת מרגשת לכוחה של הנתינה, כפי שהוא עצמו אומר, "כשאתה נותן, אתה מגלה שקיבלת הרבה יותר ממה שנתת".

למידע נוסף על תרומת כליה ועל הליוי שמציעה עמותת "מתנת חיים", ניתן לפנות לאתר העמותה או להתקשר למשרדי העמותה בטלפון: 02-5000755



"אם כבר נגזר עלינו להכיר את העולם הזה, בואו נצל את זה לטובה"

הרב לנג לבדו. עמותת "מתנת חיים", שהוקמה על ידי הרב ישעיהו הכר ז"ל (בעצמו מושחל כליה), מלווה כל תורם פוטנציאלי לאורך כל הדרך. "הם צמודים אליך לכל אורך התהליך, מקצים לך חונך - אדם שכבר תרם כליה בעבר ויכול להדריך אותך בכל שלב".

העמותה מארגנת מפגשי Zoom עם רופאים, פידיוטרפיסטים ואנשי מקצוע אחרים, כדי לתת לתורמים את כל המידע הדרוש. במהלך האשפוח ביקרה גם הרבנית רחלי הכר, אלמנתו של מייסד העמותה, את הרב לנג.

"בלי הליוי של מתנת חיים, התהליך היה הרבה יותר מפהיד ומורכב." מודה הרב לנג. "הם יודעים בדיוק מה צריך בכל שלב, ואיך